

© Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, digitaal door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Woodstock

Het absolute hoogtepunt van het hippie-idealisme was het Woodstock-festival in augustus 1969. Op dit driedaagse muziekfestival ging het om 'peace, music and love'. Het festival, onder het motto "three days of peace and music", wordt door velen beschouwd als het belangrijkste muziekfestival ooit.



Hoewel tien- tot twintigduizend mensen werden verwacht, lag het uiteindelijke bezoekersaantal ruim boven de 400.000 (sommigen beweren zelfs een miljoen), waarvan de meesten geen entreegeld hadden betaald. Daarnaast waren nog eens drie miljoen mensen naar het terrein onderweg. Hierdoor was het festival initieel niet winstgevend voor de organisatoren (promotors), maar dankzij de platenverkoop en inkomsten van de film werd het dat uiteindelijk toch nog.

Een van de vele artiesten die optraden was Joni Mitchell. Ze wordt gezien als een van de meest invloedrijkste singer-songwriters van de laatste decennia.

In de jaren '60 trad zij regelmatig op in folk-clubs en koffiebars waar ze bekendheid verwierf door haar unieke combinatie van stem, gitaarspel en teksten. Vele van haar teksten gingen over eigen emotionele ervaringen of zijn maatschappijkritisch. Ze hekelde vaak de drang naar consumptie, het militarisme in de USA en de uitbuiting van de Derde Wereld. "Dog eat Dog" was haar meest geëngageerde album. Voor Woodstock schreef ze onderstaand nummer.

Woodstock (Joni Mitchell)

*I came upon a child of god
He was walking along the road
And I asked him, where are you going
And this he told me
Im going on down to yasgurs farm
Im going to join in a rock n roll band
Im going to camp out on the land
Im going to try an get my soul free
We are stardust
We are golden
And weve got to get ourselves
Back to the garden*

*Then can I walk beside you
I have come here to lose the smog
And I feel to be a cog in something turning
Well maybe it is just the time of year
Or maybe its the time of man
I dont know who I am
But you know life is for learning
We are stardust
We are golden
And weve got to get ourselves
Back to the garden*

*By the time we got to woodstock
We were half a million strong
And everywhere there was song and celebration
And I dreamed I saw the bombers
Riding shotgun in the sky
And they were turning into butterflies
Above our nation
We are stardust
Billion year old carbon
We are golden
Caught in the devils bargain
And weve got to get ourselves
Back to the garden.*